



Nieuwsbrief 22

november 2016

www.springbennekom.nl
kinderkoorbennekom@gmail.com

Hoi allemaal,

Het is alweer een hele poos geleden dat de laatste nieuwsbrief uitkwam. Er is ondertussen veel gebeurd; we hebben afscheid genomen van een heel aantal leden, maar er kwamen ook veel nieuwe leden bij. Eentje daarvan stelt zich in deze nieuwsbrief voor: Anne.

Nieuwe leden

Het was eind vorig jaar best spannend hoe het verder zou gaan met Spring. Als er veel leden weg gaan en je bent al niet zo groot, dan is het natuurlijk belangrijk dat er nieuwe leden komen. Daar hebben we hard ons best voor gedaan. Er is geflyerd bij de Vakantiebijbelweek in Wageningen en bij de Vakantiebijbelclub in Bennekom. Maar ook de kinderen zelf hebben vriendjes en vriendinnetjes meegebracht. We zijn blij dat het koor daarmee weer even groot is als net voor de zomervakantie. Wel vinden we het fijn als we van de nieuwe kinderen ook nog even alle gegevens ontvangen, en dat ze zich even echt aanmelden als ze lid willen worden. Dat kan door het aanmeldformulier in te vullen op www.springbennekom.nl

Miniconcert en drankje voor ouders

Op vrijdag 25 november nodigen we alle ouders uit om vanaf 16.30 uur te komen luisteren. We geven dan een kleine uitvoering, gewoon in de zaal waar we ook altijd oefenen. We vinden het leuk om te laten horen wat we zoal leren. Daarnaast vinden we het ook prettig als we de ouders even kunnen ontmoeten en bijpraten over de ontwikkelingen rond het koor. Dat willen we graag doen na afloop rond 17 uur met een drankje. Tegen 17.30 uur ronden we het geheel weer af. We hopen dat alle ouders er zijn!

Cd-presentatie

Op zaterdag 18 juni hebben we meegedaan met een CD-opname voor Stichting Hulp Vervolgde Christenen. Zaterdag 29 oktober werd de CD gepresenteerd tijdens een concert in Veenendaal, waarbij we ook meezongen. De kinderen die hebben meegedaan met de opname krijgen een cd van het koor (1 per gezin), mochten anderen belangstelling hebben; we hebben er nog een paar over, stuur even een mailtje; ze kosten 12,50.

Ook andere cd's 'De goede Herder' hebben we nog volop in voorraad. Heb je hiervoor belangstelling, laat het dan weten; we hebben ze destijds groot ingekocht voor het goede doel, toen het koor nog veel meer leden had. We doen ze in de aanbieding voor 5 euro. Wil je er meer hebben, dan valt er over de prijs te onderhandelen...

Contributie

De contributie over de periode september-februari mag weer betaald worden op IBAN NL71RABO01079.98.092 t.n.v. Christelijk Kinderkoor Spring te Bennekom. De contributie is 30 euro per half jaar; nieuwe leden betalen vanaf de 3^e maand dat ze lid zijn (1^e 2 maanden gratis).

Bestuur

Sinds de zomer hebben we een vacature in het bestuur. Na het vertrek van Freek zijn we maar meer met 2 bestuursleden over. We zijn heel blij dat verschillende ouders taken willen uitvoeren. Zo kunnen we met elkaar het koor dragen. Maar dat is nog niet helemaal voldoende; we hebben ook mensen nodig die in het bestuur verantwoordelijkheid willen nemen. De taken die ingevuld moeten worden zijn: het opstellen van de nieuwsbrief, het opstellen en verspreiden van persberichten, en het bijwonen en notuleren van de vergaderingen. Het bestuur komt 3-4 keer per jaar bij elkaar. Dat doen we zo informeel mogelijk; het zijn altijd heel gezellige avonden. Laat het weten via kinderkoorbennekom@gmail.com

Estafettestokje

Naam : Ik ben Anne Boer en ik ben 5 jaar en woon op de schoolstraat in Bennekom.

Broertjes of zusjes: Ik heb 1 zus die heet Ida en ze is 6 jaar en zit ook op Spring. En ik heb een broertje, hij heet Aron en hij is 2 jaar en hij houdt ook van zingen.

Het leukste op school vind ik: Ik zit op de Kraatsschool in groep 2 en ik vind gymen het leukst.

Mijn hobby's zijn: Ik speel graag met Play-Doh (klei) , dan maak ik allerlei lekkere dingen.

Mijn lievelingsspeelgoed : mijn speelgoedhondje , als de batterijen het doen kan hij zelf lopen.

Mijn lievelingskleden : het liefst draag ik een vrolijke jurk.

Dit muziekinstrument speel ik, of vind ik mooi om naar te luisteren: Ik vind een blokfluit mooi, misschien ga ik het later ook zelf spelen.

Het mooiste boek dat ik heb gelezen: Appie en zijn opa. Het boek wat we gelezen hebben op school met de kinderboekenweek.

Op koor zing ik graag: “Martha, Martha, leg je bezem neer’ en “Van A tot Z”. Juf Julia kan dan heel mooi piano spelen.

Mijn mooiste CD : voorleescd van PIPI Langkous

Mijn wens voor het koor : dat Ida en ik heel mooi leren zingen.

Ik geef het stokje door aan: Hannah (als die al geweest is, dan graag Pim)

